

**Op 5 mei vieren we onze vrijheid.**

**Van 12:00 tot 15:00**

**bij de Huiskamer voor Vluchtelingen  
Lichtstraat 376, Eindhoven**



Iedereen ervaart vrijheid op een andere manier. En niet iedereen ervaart vrijheid. De bezoekers van de Huiskamer en Vluchtelingen In de Knel gaan hierover graag met jullie in gesprek.

Ondertussen kan je genieten van live muziek, eten we samen, spreken erfgoeddragers van Stichting In mijn Buurt, borduren we samen vrijheid in alle talen en zet iemand Henna tekeningen.

Daarnaast hebben we “Studio Vrijheid” die in gesprek gaat met bezoekers.

**Geen hoger hek, maar een  
langere tafel!**

Op 5 mei schuift heel Nederland aan. We eten samen om te vieren dat we in vrijheid leven. Ook bij jou in de buurt.

Aan de eettafel ontmoet je nieuwe gezichten, vinden we elkaar in de verhalen die we delen en veranderen onbekenden in bekenden. Want eten verbindt.

Wie je ook bent, samen eten is dé manier om elkaars wereld beter te leren kennen. Schuif je aan voor een kop soep? (gratis)



In samenwerking met: Nationaal comité 4 en 5 mei, OKE in de buurt, Vluchtelingen in de Knel, In mijn Buurt, theatergezelschap Mies-en-Scène, Amnesty International, het Vredesburo, Stichting Kobane en Woonbedrijf.