

NVredesburo Nieuwsbrief

#99



ZONDAG 17 SEPTEMBER 2023
13.00 - 18.00
Anne Frank Plantsoen
Eindhoven

VREDE VOOR - DOOR IEDEREEN
PEACE BY EVERYONE FOR EVERYONE

WERELDMUZIEK
ETEN & DRINKEN
WORKSHOPS
KINDERPROGRAMMA
25 INFO STANDS



WORLD MUSIC
EAT & DRINKS
WORKSHOPS
CHILDREN'S PROGRAM
25 INFO STANDS

MEEDOEN? Z.O.Z.  JOIN P.O.

Stichting Vredesburo Eindhoven

Het Vredesburo bestaat dit jaar al ruim 40 jaar. Het Vredesburo is in 1982 opgericht ten tijde van de landelijke acties tegen de komst van de Kruisraketten. De oprichters, de Anti-Militaristische Werkgroep, wilden profiteren van de grote belangstelling voor het onderwerp 'bewapening' en de bevolking betrekken bij de gehele bewapeningsproblematiek. Het tegenhouden van de Kruisraketten is niet voldoende. Echte vrede is alleen te bereiken als alle wapens de wereld uit zijn. Met die gedachte is de Stichting opgericht. Het Vredesburo heeft zich intussen ontwikkeld tot een onafhankelijk documentatie- en informatiecentrum gericht op de problematiek van oorlog en vrede. We werken vanuit een geweldloze overtuiging en streven naar een vreedzame en rechtvaardige wereldsamenleving.

We houden ons onder andere met de volgende zaken bezig:

- * Contact onderhouden met vredesgroepen in binnen- en buitenland;
- * Informatie geven over wapenhandel en ondersteuning geven aan mensen, die hier actie tegen willen voeren;
- * Ondersteuning en faciliteiten geven aan mensen en groepen, die zich in brede zin inzetten voor hetzelfde doel als de Stichting;
- * Verzamelen en verstrekken van informatie/documentatie;
- * Het geven van vredeslessen op scholen in het basis- en voortgezet onderwijs.

Dit zal de komende jaren een speerpunt zijn van onze activiteiten.

Het Vredesburo heeft zich ontwikkeld van een actiegroep, waar tientallen vrijwilligers actief waren, in de jaren tachtig, tot een professionele organisatie, met een vaste kern van 3 mensen en een grote groep actieve mensen er omheen, die zich voor bepaalde thema's inzetten.

COLOFON

nr. 99 september 2023

Redactie: Berrie, Hans,
Anita

Redactieadres:

Stichting Vredesburo
Eindhoven

Grote Berg 41

5611 KH Eindhoven

tel: 040 2444707

e-mail: info@vredesburo.nl

internet: www.vredesburo.nl

Bankrekeningnr: NL33 TRIO
0784731578

Deze nieuwsbrief verschijnt
4x per jaar.

De volgende nieuwsbrief zal
in december 2023
verschijnen.

Inhoud:**Redactioneel 4****De Bieb 4****Vredesweek 2023 11**

Redactioneel

Nieuwsbrief nummer 99. Dit houdt logischerwijze in dat de volgende nieuwsbrief nummer 100 wordt. Een mijlpaal. We doen ook net alsof dat het 25-jarige jubileum is. Dit klopt niet helemaal, omdat we niet elk jaar 4 nieuwsbrieven hebben uitgegeven, door omstandigheden (zoals dat altijd zo informatief wordt genoemd). We zullen kijken hoe we van het volgende nummer iets bijzonders kunnen maken. Voor mensen die geïnteresseerd zijn in de geschiedenis van de Nieuwsbrief: op onze website (www.vredesburo.nl) kun u de meeste oude nieuwsbrieven terugvinden in het archief. Alle nieuwsbrieven, vanaf nr. 8 (januari 2000) zijn daar te vinden. De eerste 7 hebben we helaas niet kunnen vinden.

Het is sowieso een bijzonder jaar voor het Vredesburo. Naast het jubileum van de Nieuwsbrief gaat er ook nog een drijvende kracht achter het Vredesburo met pensioen. Hans is een van de mede-oprichters van het Vredesburo en is al meer dan 40 jaar betrokken bij alle activiteiten. Hij zal na zijn pensionering als vrijwilliger betrokken blijven bij het Vredesburo.

Deze nieuwsbrief is wat korter dan u gewend bent. Hij bestaat voornamelijk uit de vaste rubriek De Bieb, die we hier wat meer ruimte wilde geven. Verder vindt u ook de aankondiging van het Vredesweekprogramma in Eindhoven. Voor meer informatie over activiteiten in uw buurt kijk op: paxvoorvrede.nl/vredesweek/programma/activiteiten/.

De volgende Nieuwsbrief verschijnt in december.

De Bieb

De volgende boeken zijn ingevoerd in onze bibliotheek:

“De Indonesië-weigeraars”, van Kees Bals en Martin Gerritsen, Uitgave van Materiaal fonds Vereniging Dienstweigeraars, 1989, 120 pagina's; *“De vijand van den oorlog”*, van W.L. Van Warmelo, Uitgeverij Van Loghum Slaterus Arnhem, 1935, 181 pagina's; *“Buiten spel gezet”*, Uitgave van NIO-Vereniging, 1987, 104 pagina's; *“Mind the oneness”*, van Robert Halliday, Uitgave van Quaker Home Service, London, May 1991, 85 pagina's; *“Alles is genade”*, van Jim Forest, Uitgave van Damon, Eindhoven, 2020, 395 pagina's; *“Op de vuist”*, van Laurens Ham, Uitgave van Ambo/Anthos, 2020, 380 pagina's; *“Eens zullen ze ons gelijk geven”*, Uitgave van Thoth / Tribunaal voor de Vrede, 2020, 255 pagina's; *“Een stralend verleden”*, van Rob Huibers, Uitgave van www.foto.nl, Utrecht, 2020, 53 pagina's; *“Neem het niet! & doe er iets aan!”*, van Stéphane Hessel, Uitgave van Van Gennep, Amsterdam, 2011, 111 pagina's; *“De civiele verdedigingsvoorbereiding in Nederland”*, van Ministerie van Binnenlandse Zaken, Uitgave van Ministerie van Binnenlandse zaken, 's-Gravenhage, 1979, 96 pagina's; *“Civil Defence”*, van Phil Bolsover, Uitgave van Campaign for Nuclear Disarmament, London, 1981, 64 pagina's; *“Turf in je ransel”*, van Lambrecht Den Haan, Uitgave van Van Holkema & Warendorf Bussum, 1976, 152 pagina's; *“An Atlas of African affairs”*, van Ieuan LL. Griffiths, Uitgave van Methuen & Co, London and New York, 1985, 200 pagina's; *“Worlds Apart - Worlds Together”*, Uitgave van Peace Research Centre, Nijmegen, Pax Christi Netherlands, Utrecht, 1992, 187 pagina's; *“Politieke gevangene 250”*, van Alberto Gavilan Castillo, 75 pagina's; *“In Search of Leadership”*, van Emile Sahliyah,, Uitgave van The Brookings Institution, Washington D.C., 1988, 201 pagina's; *“A handbook to the Palestine Question”*, van Ibrahim Al-Abid, Uitgave van Palestine Liberation Organization Research Center, Beirut, 1971, 198 pagina's; *“De overwinning is zeker”*, van Henk Odink, Uitgave van Medisch

Komitee Angola/Moderne Jeugd Raad, Amsterdam, 1974, 96 pagina's; *"Als ik vrijkom..."*, van Amnesty International Nederland, Uitgave van De Horstink, Amersfoort, 92 pagina's; *"Neutronen Bombe Nein!"*, van Herausgegeben vom Informatiozentrum des Weltfriedenstrates, von Romesh Chandra Präsident des Weltfriedenstates, Uitgave van Weltfriedensrat, 1977, 76 pagina's; *"Politische Ökonomie"*, van Otto Reinhold, Karel-Heinz Stiemerling, Uitgave van Dietz Verlag Berlin, 1980, 224 pagina's; *"Vredesstemmen"*, van F. Domela Nieuwenhuis, Uitgave van S.L. Van Looy, 1899, 172 pagina's; *"In actie voor een vredesklimaat"*, van Philip Everts en Guido Walraven, Uitgave van De Horstink, 1987, 168 pagina's; *"Dekolonisatie van Afrika"*, van K.L. Roskam, Uitgave van Fibula International, 1973, 211 pagina's; *"Voer voor xenofoben"*, van Kees Willemen, Uitgave van Uitgeverij Xeno, 1994, 44 pagina's; *"Nationalisme en Turkse muziek"*, Uitgave van Anti-fascistische Actie Nederland, Onderzoeksgroep Turks extreem rechts, 2007, 39 pagina's; *"Lieve Vrede"*, van Wim Harms, Uitgave van 't kan anders, 1981, 77 pagina's; *"The Dead Nuke book"*, van Tony Thomson, Uitgave van Oxford Research Group, 1987, 91 pagina's; *"De Judaskus"*, van K.R. Timmerman, Uitgave van Tirion Baarn, 1991, 400 pagina's; *"Green Peace"*, van David McTaggart, Uitgave van Arcanum Amsterdam, 1978, 368 pagina's; *"Searching for Peace in Europe and Eurasia"*, van Paul van Tongeren e.a., Uitgave van Lynne Rienner Publishers, 2002, 832 pagina's; *"Social Protest and policy change"*, van Marco Giugni, Uitgave van The Roman and Littlefield Publishing Group Inc., 2004, 297 pagina's; *"Het ontwapeningshandboek"*, van Andrew Wilson, Uitgave van Het Spectrum Aula het wetenschappelijk boek, 1985, 341 pagina's; *"Verzoening in de praktijk"*, van Dr. Willen Veen, Uitgave van Boekencentrum Zoetermeer, 2004, 124 pagina's; *"De toekomst der vrijheid"*, van C.A. Mennicke, Uitgave van N.V. De Arbeiderspers Amsterdam, 1936, 79 pagina's; *"Mensen in de koude oorlog"*, van Dr. P. Valkenburgh, Uitgave van J.A. Boom en Zoon Meppel, 1964, 300 pagina's; *"Beeldspraak"*, van Kunststichting Eindhoven, Uitgave van Kunststichting Eindhoven, 96 pagina's; *"Pakistan"*, van Olivier

Immig & Jan van Heugten, Uitgave van Stichting Netherlands Institute of South Asian Studies, Nisas, 1994, 119 pagina's; *“De Fundamenten”*, van Ramsey Nasr, Uitgave van De Bezige Bij, 2021, 144 pagina's; *“Dienstweigering in Nederland voor de tweede wereldoorlog”*, van Guus van Schöll , Uitgave van Stichting Voorlichting Aktieve Geweldloosheid (SVAG), Zwolle, 1981, 95 pagina's; *“Truus Menger beeldhouwster / sculpturess”*, van Mies Bouhuys en Peter de Rijcke, Uitgeverij van Spijk b.v. Venlo, 1991, 120 120 pagina's; *“Het Arabisch-Israëlich conflict”*, Uitgave van Documentatie en informatiecentrale, Amersfoort, 1970, 148 pagina's; *“Radicale verlossing”*, van Beatrice de Graaf, Uitgave van Prometheus, 2021, 384 pagina's; *“De meeste mensen deugen”*, van Rutger Bregman, Uitgave van de Correspondent, 2020, 523 pagina's; *“Just another war”*, van Exene Cervenka , Uitgave van Bedrock Press, 1992; *“De grote Barribal”*, van Marten Toonder, Uitgave van De Bezige Bij, 2012, 64 pagina's; *“Moorddadige identiteiten”*, van Amin Maalouf, Uitgave van Arena - Kritak, 1999, 206 pagina's; *“Biafra achtergronden van een strijd”*, Uitgave van Biafra Actie Comite, Amsterdam, 1969, 190 pagina's; *“Binnenhof voor buitenlui”*, van Milja de Zwart, Uitgave van de Geus, 1998 , 260 pagina's; *“Ze volgen me op straat”*, van Oksana Tsjelisjeva, Uitgave van de Geus-Oxfam Novib, 2014, 381 pagina's; *“Task force Uruzgan”*, Uitgave van de Volkskrant/ Meulenhoff, 2009, 223 pagina's; *“Wat maakt een verzetsheld?”*, van Rutger Bregman, Uitgave van de Correspondent, 2021, 69 pagina's; *“Politieke woorden”*, van Carla Joosten, e.a. , Uitgave van Sdu Uitgevers, Den Haag, 1997, 129 pagina's; *“Kunnen we praten”*, van Joris Luyendijk, Uitgave van Atlas Contact, 2017, 93 pagina's; *“Hitler”*, van Willem Melching, Uitgave van Prometheus, 2019, 311 pagina's; *“How Nonviolence Protect the State”*, van Peter Gelderloos, Uitgave van Detribus Books, 2018, 138 pagina's; *“Grenzen aan de vrijheid”*, van Ian Buruma, Uitgave van Stichting maand van de filosofie, Lemniscaat, 2010, 96 pagina's; *“Gandhi”*, van Pramod Kapoor, Uitgave van Lannoo, 2017, 327 pagina's; *“Tegen het geweld”*, van Corn. Verhoeven, Uitgave van Ambo , 1967, 73 pagina's; *“Palestina en Israël”*, van Meindert Dijkstra, Uitgave van Uitgeverij

Boekencentrum, 2018, 352 pagina's; *“Je hebt het niet van mij, maar ...”*, van Joris Luyendijk, Uitgave van Uitgeverij Podium, 2010, 111 pagina's; *“De Europese droom”*, van Jeremy Rifkin, Uitgave van Business Contact, 2006, 455 pagina's; *“Atoomproeven”*, Uitgave van Novib vredesopbouw uitgave, 1985;



“Elementaire principes van oorlogspropaganda”, (Hernieuwde uitgave), door Anne Morelli, Uitgeverij EPO, 2022, 176 pagina's.

Kun je een oorlog 'verkopen' aan burgers die daar niet voor warmlopen? Ja. Deze tien elementaire principes van oorlogspropaganda bewijzen dat zwart op wit. Ze worden met succes gebruikt door zogenaamde 'communicatie-experts' en andere charlatans die grossieren in miserie en 'fake news'.

“Oud worden met de oorlog”, door F.A. Begemann, Uitgeverij Elsevier, 2001, 144 pagina's.

In dit boek komen negen oudere oorlogsgetroffenen aan het woord. Aan de hand van hun levensverhaal wordt inzichtelijk gemaakt hoe de Tweede Wereldoorlog op hun leven heeft ingegrepen. De negen hebben de oorlog



in hele uiteenlopende situaties meegemaakt: bijvoorbeeld als dwangarbeider, als verzetsman, in een Japans interneringskamp in Nederlands-Indië, in een Duits concentratiekamp of als militair. Uit hun verhalen blijkt niettemin dat de negen ook een aantal ervaringen gemeenschappelijk hebben. Zo hebben ze allen angst, onmacht en doodsb bedreigingen ervaren, en hebben de meesten ook dierbaren verloren. Alle negen hebben geprobeerd om na de oorlog het leven van alledag weer op te pakken. Dat leek ook de beste manier om hun

ellende te vergeten. Maar de meesten bemerkten dat met het ouder worden het oorlogsverleden zich steeds sterker opdrong. Bij sommigen leidde dat tot een persoonlijke crisis, bij anderen waren de gevolgen minder ingrijpend. Maar voor hen allen geldt dat ze de herinneringen aan de oorlog blijvend met zich meedragen, omdat die immers een wezenlijk deel van hun leven uitmaken. In het tweede deel van het boek wordt ingegaan op de problemen van oudere oorlogsgetroffenen en worden suggesties gedaan hoe mensen in hun directe omgeving op een goede manier met deze problematiek kunnen omgaan.



“De crisis karavaan, Achter de schermen van de noodhulpindustrie”, door Linda Polman, Uitgeverij Balans, 2009, 230 pagina's.

Nog nooit waren er zoveel hulporganisaties als tegenwoordig. Een karavaan van NGO's, met in hun voetspoor popsterren, acteurs, politici en journalisten, trekt over de planeet, van crisisgebied naar oorlogszone. De humanitaire hulpverlening is een miljardenindustrie geworden, waarin wordt gestreden om een zo groot mogelijk marktaandeel. Van duizend organisaties per

crisis kijken we niet meer op. En zij gaan door met helpen, ook als strijdende partijen het geld en de goederen rechtstreeks laten verdwijnen in hun oorlogskassen.

Waarom krijgen sommige landen hulp met bakken tegelijk, terwijl anderen het moeten doen met de restjes? Waarom zijn de resultaten vaak zo schamel? Waarom worden de hulporganisaties maar zo zelden ter verantwoording geroepen? Waar houden humanitaire beginselen op ethisch te zijn? In de Crisiskaravaan analyseert Linda Polman op een even trefzekere als onthutsende wijze de zin en de moraal van de internationale humanitaire hulpverlening. Van de Balkan tot Darfur, van Somalië tot Afghanistan.



“Geestverwanten van Ferdinand Domela Nieuwenhuis Het vrije socialisme in Groningen, Friesland en Drenthe 1890 – 1940”, door Arend Hazekamp, Uitgeverij Louise, 2023, 667 pagina's.

Dit boek verteld het verhaal van arbeiders en kleine zelfstandigen die geen genoegen namen met hun miserabele leefomstandigheden en streden voor een beter leven. De charismatische oud-dominee Ferdinand Domela Nieuwenhuis hield hen

voor dat ook zij recht hadden op een menswaardig bestaan. Een rechtvaardige en vrije socialistische samenleving was mogelijk, maar daar moesten ze zelf wel wat voor doen.

Het vrije socialisme is een 'vergeten' sociale beweging in Nederland, die in de drie noordelijke provincies lange tijd sterk vertegenwoordigd was. Met behulp van weekblad *De Arbeider* werd het vrije, niet partij-politiek gebonden socialisme bijna vijftig jaar lang tot in de kleinste gehuchten verspreid en gepropageerd. Uiteindelijk overvleugelden de sociaaldemocraten en het communisme het vrije socialisme.

De beweging van de vrije socialisten was authentiek en op tal van terreinen maatschappelijk zeer actief. Onder haar aanhang telde zij tal van bijzondere en getalenteerde persoonlijkheden. Veel van de opvattingen die zij verkondigen, zijn verrassend actueel.

VREDESWEEK 2023

Peace in the Park

Peace in the Park 2023

veelkleurig Eindhovens Vredesfestival in het groen

Onder de noemer “**Peace in the Park**” houden diverse Eindhovense groepen op het gebied van Vrede, milieu, diversiteit en mondiale bewustwording een festival in het **Anne Frank plantsoen langs de Dommel**. Uitgangspunt is om de bezoekers kennis te laten nemen van de veelkleurigheid aan Eindhovense groepen die actief zijn om Eindhoven en om de wereld een stukje mooier en vreedzamer te maken.

In deze tijd van oorlog en onzekerheid willen de organisatoren laten zien dat je op verschillende manieren toch kunt werken aan een betere wereld en dat je dat niet alleen hoeft te doen. Zij willen graag het gevoel van onmacht doorbreken dat velen ervaren op dit moment. Het evenement vindt plaats op **zondag 17 september van 13:00u tot 18:00u** en is vrij toegankelijk voor iedereen.

Het programma bestaat uit een caleidoscoop van activiteiten: van zang en dans via een wereldhapje tot poëzie en dialoog. Iris Pennings zal haar opwachting maken met mooie luisterliedjes, Hobo Jobos brengen punky folk. Mischa en friends brengen Zuid Amerikaanse ritmes. Een speciaal gedeelte van het podiumprogramma is ingeruimd voor muziek uit het Midden-Oosten.

Daarnaast zijn er activiteiten specifiek voor kinderen: tekenen en schilderen voor de Vrede en je kunt meedoen aan diverse workshops: van meditatie en Capoeira tot kleine informatieve bijeenkomsten over actuele problemen in de wereld.

Op deze dag zal er ook aandacht zijn voor de Vredestalentedjacht die enige tijd geleden is gestart: wie bevordert de Vrede op de meest poëtische manier? Uiteraard zullen deelnemers hieraan hun opwachting maken.

Voor wie een kijkje in het programma wil nemen is er een website waarop je programma en laatste berichten kunt inzien: www.peaceintheparkeindhoven.nl.

Het gebeuren is een onderdeel van de Vredesweek in Eindhoven en sluit aan bij de gedachte van het herdenken van 18 september: dat vrijheid niet vanzelfsprekend is en dat aan echte Vrede gewerkt dient te worden.

We roepen iedereen op om zelf een kleedje/dekentje mee te nemen en je eigen 'Vredespicknick' te houden en om met elkaar in gesprek te gaan.

Mensen/organisaties, die een bijdrage willen leveren, vragen hebben of op de dag iets kenbaar willen maken, kunnen contact opnemen met het Vredesburo Eindhoven via info@vredesburo.nl. Tevens kun je de organisatie benaderen als je in de toekomst zitting wilt nemen in het organisatiecomité.

